

Genudgivelse

Upoleret rubinrød glans



Sange om Nørrebro, bolighajer, Maos lange march, og Vietnamkrigen - musikgruppen Slumstormerne kom vidt omkring på deres rå og medrivende plade fra 1971. Nu er de tilgængelige på både cd og vinyl for en hund.

"Der er et isbjerg i dit mellemgulv, der er en hugorm under din tunge..."

Mange har i tidens løb sunget med på klassikeren fra Slumstormer-lp'en af samme navn, "Det kan blive bedre, kammerat!". Undertegnede er en af dem.

Slumstormer-pladen rummer bag den upolerede facade en varm og stærk, rubinrød glans!

Derfor var jeg heller ikke i tvivl, da jeg fik tilbudt at anmelde den genudgivelse, som Demos nu serverer på både polycarbonat og vinyl.

Det er et kært genhør, fordi pladen oser af kampgejst og inderlighed. Og råstyrke, masser af råstyrke. Den er nok den mest upolerede Demos-udgivelse nogensinde. Der

bliver spillet og sunget (skreget!) falsk indimellem. Men hvad gør det, når det gælder om at "kæmpe for det vi holder af", som Slumstormerne synger i "Vind freden".

BLANDT AKTIVISTER

Slumstormerpladen blev til blandt slumstormer-aktivisterne i starten af 70'erne. Det er sange skrevet i de bygninger i indre by og brokvartererne i København, som de besatte i protest mod, at de stod tomme, mens bolig manglen eksploderede på grund af stigende antal tilflyttere til hovedstaden - ikke mindst af arbejdere og studerende.

Slumstormerpladen blev indspillet, mens Folkets Hus og Stengade 30 blev besat. I dag er de fleste besatte bygninger forsvundet. Det gælder også det meste af "Den sorte firkant", der har givet navn til en af sangene på pladen. Som et symbol på slumstormerpladens uforgængelighed er både Folkets Hus og Stengade 30 dog bevaret. Og netop Folkets Hus danner i dag rammen om et release-party i forbindelse med genudgivelsen af pladen.

Jeg boede selv en kort overgang i en lille etværelses i Stengade, med fælles toilet i trappeopgangen og et køkken, hvor der kun var plads til et gaskomfur og et lille køleskab. Men hvor der var et sammenhold, der stod i omvendt forhold til lejlighedernes størrelse: "Sorte firkant, dine gader er mørke, men i dit sind er der lys..."

Slumstormerne fik også plads til kommentarer til den storpolitiske arena med sangen "Hvordan er dine drømme,

Af Helge Knudsen



Det kan blive bedre kammerat.
Slumstormerne. Genudgivet af Demos på
cd og lp. 100 kroner. demos.dk

Nixon", og Mao Tse-Tungs Lange march-digt Louchan-passet. Men det er sange som den følelsesladede om Beatrice Smith, der nægter at lade sig sætte på gaden af bolighajen, som rekvirerer 50 politifok til opgaven, der fanger - sammen med ironien i "Uropatruljen", der afslører nummerpladerne på uropatruljens biler.

Og så selvfølgelig klassikeren, "Det kan blive bedre kammerat", der stadig er aktuel - nu måske mere end nogensinde.

GRAFIK

Den oprindelige plade blev udgivet i 1971, og genudgivelsen har bevaret Jens Nordsøs oprindelige grafik på coveret. Dog er jeg ked af, at Demos på cd'en har beskåret det oprindelige billede, der på pladen strakte sig (strækker sig, forhåbentlig, jeg har ikke set coveret til vinylpladen) over både for- og bagside.

Til dem, der ikke kender pladen: Bliv ikke forskrækket over det tilsyneladende amatøragtige førsteindtryk af den enkle musik. Lyt den igennem så vil du finde ud af, at Slumstormerpladen bag den upolerede facade rummer en varm og stærk, rubinrød glans!

NB: Der er release-party i aften fredag kl. 19 i Folkets Hus, Nørrebro